

Catalogus voorleesfeestjes kleuters





Vast!

De vlieger van Finn is in een boom terechtgekomen. Finn doet zijn uiterste best om hem los te krijgen. Maar alles wat hij naar de vlieger gooit komt ook vast te zitten. Hoe kan Finn dit nu oplossen?

Klimaatjes – Afval in de afvalbak

Hallo, wij zijn de Klimaatjes! Wij zijn allerbeste maatjes. In deze serie beleven we elke keer een nieuw avontuur waarin we jullie op eigen en vaak grappige wijze laten zien hoe jij zelf je leefwereld fijn kunt houden. Veel leesplezier! Het is zomer! Egel werkt in haar atelier. De vriendjes besluiten op bezoek te gaan. Ze leren in het atelier niet alleen schilderen, maar vooral waarom het belangrijk is om je afval goed te sorteren. Een vrolijk verhaal waarin kinderen beleven en ervaren dat ze met iets kleins grote dingen kunnen bereiken. Voor alle kinderen vanaf 5 jaar.



Rinus

Vroeger was opa een hele wilde neushoorn. En hij was sterk, reuze sterk. Hij kon wel honderd boomstammen tegelijk optillen. Maar nu is opa oud. Het liefst ligt hij de hele dag wat in de schaduw te dommelen. Vandaag past hij op Rinus. En die wil vooral spelen en ravotten!



Ridder zonder billen

Er was eens een ridder... zonder billen!
Wat doe je als je billen eraf worden gehapt door een enorme draak? Huilen natuurlijk! Want welke prinses wil er nu met een ridder zonder billen trouwen? Maar deze ridder zonder billen laat de moed niet zakken. Hij gaat gewoon op zoek naar een nieuw paar billen – en naar een prinses!

Krrr...okodil! – Catherine Rayner

O, o! Daar komt Krokodil! Krokodil vindt het leuk om andere dieren te plagen. Maar de andere dieren vinden dit helemaal niet leuk...



Kom uit die kraan! – Tjibbe Veldkamp

Kinderen mogen niet op de bouw komen, dat weet Bart best. Op een dag kruipt hij toch onder het hek door en bestuurt de wals, de cementwagen en de hijskraan. Waarom doet hij dat?



Moppereend – Joyce Dunbar

Een mopperboek om vrolijk van te worden! Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en er is niemand die met haar wil spelen. Tenminste... dat vindt zij. Want ze wil niet gaten graven met hond. Niet met Varken in de modderpoel. Niet kraaien met Haan. Niet soezen met Schildpad. Niet een lekker hapje eten met Geit. Dus... NIEMAND wil met haar spelen. En dan wordt ze ook nog achtervolgd door een grijs wolkje dat boven haar hoofd steeds donkerder en groter wordt. Wat voor een wolk was dit? Was het een SOMBERwolk? Was het een TREURwolk? Of zou het... was het... een MOPPEREENDwolk? Zou hij altijd de zon verduisteren? Kon hij BARSTEN? En met het barsten van de wolk komt alles goed in dit verhaal, waarbij je ongetwijfeld in de lach schiet. (Of het wordt ook tijd voor een wolkbreuk boven je hoofd!)



En hoe komt toch een olifant aan al die kilo's grijs? – Erik van Os

Iedere dierentuin zal kleurrijker zijn na het lezen van dit boek

Komt Polle in de dierentuin dan vraagt hij zich steeds af:
'Wie schildert al die vlekken op het lijf van een giraf?
En waarom zijn die zebrastrepen nooit eens roze met blauw?
Wie zet er al die ogen in de veren van een pauw?'



Het ei van egel – Nozomi Takahashi

Alles kan, zolang je er maar in gelooft. Een bijzonder verhaal dat zowel kinderen als ouders ontroert. Vertederende prenten van een Japanse illustrator. Vanaf 3 jaar. Egel ziet hoe Eend haar eitjes uitbroedt.

Meteen wil hij ook een ei! Egel vindt een groen ei met stekels. Dat ei hoort bij hem, zoveel is zeker! Hij maakt een nest en zorgt goed voor het ei. De andere egels zeggen dat er niets uit zijn ei zal komen. Egel beweert van wel. Dan steekt er een storm op en het ei rolt weg.

Wanneer Egel het terugvindt, is het gebroken. Er komt een dier uit dat sprekend op Egel lijkt...



Heb jij misschien olifant gezien? – David Barrow

Een jongetje speelt verstoppertje met een olifant. Het jongetje telt tot tien en de olifant gaat zich verstoppen - dat kan hij HEEL ERG goed, waarschuwt hij nog. En hij krijgt gelijk! Hoewel de lezer hem duidelijk kan zien zitten, staart het jongetje steeds weer verbaasd in het rond. Waar kan Olifant toch gebleven zijn? Zelfs zijn vader en moeder kijken er zo overheen!



Een huis voor Harry – Leo Timmers

Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis?

Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aibaar hoofdpersonage: de dikke kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een nieuw huis.

