

Catalogus voorleesfeestjes peuters



Kom, we gaan een boek lezen- Susanne Strasser

Een kind wil een boek gaan lezen al snel zit iedereen op de bank: de zebra, de kat, het kind, de hamster en de leeuw maar de ooievaar is er nog niet! Kunnen ze nu toch beginnen? Grappig prentenboek met vrolijk gekleurde illustraties en vertelplaten.



Eiland van Olifant- Leo Timmers

Na een storm op zee belandt Olifant op een eiland. Hij roept om hulp, en kijk, daar komt Muis al aanvaren. Olifant mag bij hem instappen, maar het bootje is veel te klein en breekt. Ook Hond en Krokodil kunnen de schipbreukelingen niet redden. Dus blijven ze allemaal op het eiland. Het wordt er heel gezellig...



Anna ruimt op – Kathleen Amant

Anna is haar knuffel kwijt. Papa zegt dat ze haar speelgoed op moet ruimen maar daar heeft ze geen zin in

Hoe kan ze nu haar Konijn terugvinden?

Kleurrijk prentenboek met herkenbare situatie voor peuters.



Help! Een verrassing! Miriam Bos
Prentenboek van het jaar 2024

Suusje eekhoorn heeft een verrassing bedacht voor August de Vos, maar wat zou die verrassing zijn? August is bang dat hij er niets aan vindt. Hij houdt van rust en Suusje doet juist graag wilde dingen. Komt dat wel goed?



Vos gaat een stukje rijden- Susanne Strasser

Vos gaat op pad met zijn loopauto: door de velden, over steentjes, door de plassen. Wat klinkt dat leuk! Vos geniet maar heeft niet in de gaten dat eerst Muis, dan ook Mol en uiteindelijk een hele stoet dieren met hem meereist. Eenvoudige, vrolijk gekleurde illustraties en vertelplaten.



Boer Boris gaat naar de markt- Ted van Lieshout

Boer Boris wil zijn oogst verkopen op de markt maar langs die ene weg mag hij niet lopen, op de andere niet met de auto rijden. Hoe moet hij nu bij de markt komen? Vrolijk gekleurde illustraties en tekst op rijm.



De Koffer- Chris Naylor- Ballesteros

Op een dag arriveert een vreemd dier met een grote koffer. Vogel, haas en vos zijn nieuwsgierig: wat zit er in de koffer? Ze vertrouwen het niet. Als het uitgeputte dier slaapt maken ze de koffer open. Prentenboek met eenvoudige maar krachtige kleurtekeningen en tekst over wat het betekent om te moeten vluchten.



Van top tot teen met Fien en Milo- Pauline Oud

Fien en Milo laten zien waar hun hoofd zit hun buik en hun voeten en welke kleertjes ze daarover aantrekken. En wat doen ze met hun billen en hun handen? Prentenboek met heldere zachte kleuren.



Nee! Zei konijn- Marjoke Henrich

Op alles wat mama voorstelt zegt Konijn heel hard: Nee! Maar die worteltjes zien er wel lekker uit en wat zijn die blauwe laarsjes toch mooi. Zal hij toch maar wat gaan eten en buiten gaan spelen?

Herkenbaar prentenboek voor peuters



Anna in de bibliotheek – Kathleen Amant

Een herkenbaar en eenvoudig verhaal over een uitstapje naar de bibliotheek. Voor peuters vanaf 30 maanden, met de wereld rondom het kind als thema. Joepie, het is weer zaterdag! Anna stopt vijf boeken in haar rugzak. Ze gaat samen met papa naar de bibliotheek. Daar mag ze boeken zoeken om thuis te lezen. Lezen is leuk!



Klipperdeklop – Nicola Smee

'Klipperdeklop' van Nicola Smee is een vrolijk dierenverhaal voor peuters. Dit peuterboek is favoriet bij velen; de Huffington Post noemde het een van de 50 mooiste kinderboeken van de afgelopen 20 jaar. Meneer Paard maakt zich klaar voor een ritje en vraagt aan zijn vrienden op de boerderij wie er mee wil op zijn rug. Poes wil mee, Hond wil mee, Big wil mee, en Eend wil ook wel mee. En ze willen ook nog eens allemaal snel, heel snel en nog sneller! Als dat maar goed gaat... Dit vrolijke dierenverhaal werd bekroond met een Leespluim en werd verkozen tot een van de 10 mooiste prentenboeken van 2007. De vele geluiden om na te doen maken het voorlezen extra leuk!



De Wiebelbillenboogie – Guido van Genechten

Als mama even weg moet, kan papa op zijn heel eigen manier voor de kinderen zorgen: ze doen de gekste dingen samen en laten zich helemaal gaan!

Dit grappige prentenboek laat zien dat papa's net zo goed op hun kinderen kunnen passen als mama's. (Maar wel op hun manier, natuurlijk) Voor kinderen vanaf 4 jaar én hun papa's. Als mama even weg moet, zorgt papa voor de kinderen zoals alleen hij dat kan. Binnen de kortste keren wordt het een vrolijke bende. Alles kan en alles mag. Wat zou mama daarvan vinden?



Piep wil oversteken – Fleur van der Weel

Piep wil oversteken,
maar het licht is rood.
Gelukkig is er veel te zien op straat.



Mmm...een taart! – Susanne Strasser

Hier beneden staat de beer, hij heeft honger. Daar boven staat de taart, heerlijk zoet maar onbereikbaar. Maar dan komt het varken, en daarna de hond, de haas, de kip en de kikker. Een oud kunstje lijkt te werken: samen komen ze een heel eind. Maar als ze er bijna zijn, lijkt het toch hopeloos mis te gaan! Gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek.



Waar is beer? – Emily Gravett

Beer en Haas spelen verstoppertje. Haas kan de grote Beer steeds snel vinden. Maar als Beer Haas moet zoeken, is het lastiger. Prentenboek met potloodillustraties in kleur.



Nijntje op de fiets – Dick Bruna

Nijntje droomt ervan ooit een fiets te hebben en dan door de bossen en over de heuvels te rijden en haar fiets schoon te maken na een regenbui.

